



Marineblad is een uitgave van
de Koninklijke Vereniging
van Marineofficieren

ISSN: 0025-3340

Hoofredactie:

KLTZ R.O.P. Pulles EMSD
C.B. Naafs

Eindredactie:

C.B. Naafs

Artikelencommissie

KLTZ Y.A. van Beusekom, drs. A.A. Bon,
LTZ1 (TD) ing. J.M.T. Bongartz, KLTZ (LD)
mr.dr. M.D. Fink, KLTZ (TD) F.G. Marx MSC.
EMSD, LTZ1 (TD) dr. ir. W.L. van Norden,
dr. A.J. van der Peet, KOLMARNIS R.A.J.
de Wit

Medewerkers:

mw. drs. Z. Borgeld-Guman, mr. S. Boeke,
prof. dr. T.B.F.M. Brinkel, dr. J. Holslag,
LTZ1 B. van de Kraats, KLTZ (TD) H. Boomstra
(cartoon)

Adres redactie

Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
Tel. 070-383 95 04
marineblad@kvmo.nl
www.kvmo.nl

Vormgeving

Frank de Wit
Tel. 06 305 89 152

Drukwerk

Wilco Art Books
Vanadiumweg 8
3812 PZ Amersfoort

Advertenties

070-383 95 04

Abonnementen

Voor leden van de KVMO is het Marineblad gratis. Informatie over het lidmaatschap van de KVMO staat op: www.kvmo.nl onder 'FAQ'. Niet-leden betalen € 49,50 (NL) of € 69,50 (buitenland) per jaar.

Copyright Marineblad

Overname van artikelen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron. Artikelen in het Marineblad vertolken niet noodzakelijk de visie van het hoofdbestuur van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren of van de redactie. De inhoud van artikelen blijft geheel voor verantwoording van de auteur(s). Richtlijnen voor het schrijven en aanleveren van artikelen zijn in te zien op www.kvmo.nl onder 'Marineblad'.

Adreswijziging

Zo tijdig mogelijk schriftelijk doorgeven aan:
Secretariaat KVMO
Antwoordnummer 93244
2509 WB Den Haag
(geen postzegel nodig)
of info@kvmo.nl

Foto cover:

Zr.Ms. Van Amstel navigeert door de Noorse fjorden tijdens NAVO-oefening Arctic Dolphin '22 als onderdeel van de Standard NATO Maritime Group 1 (Zr.Ms. Van Amstel, SNMG1)

Column



Op mstreeks 4 en 5 mei is dit *Marineblad* bij u op de mat gevallen, of heeft u het elektronisch kunnen inzien. 4 en 5 mei zijn bijzondere dagen voor ons Nederlanders. Op die dagen vieren we onze vrijheid en herdenken we degenen die het hoogste offer hebben gebracht om die vrijheid te bevechten en te behouden. Bijna tachtig jaar leven we in vrede, vrijheid en veiligheid. We weten inmiddels nauwelijks nog beter. En dat is natuurlijk een groot goed, het is namelijk precies wat we altijd wilden hebben. Maar dat we hebben wat we altijd wilden hebben betekent nog niet dat we dit ook altijd zullen behouden en al zeker niet vanzelf. Als we onze verworvenheden willen behouden dan zullen we bereid moeten zijn daarvoor te vechten. En we zullen de mogelijkheden moeten hebben om te kunnen vechten. Mensen, middelen, opleidingen, trainingen, oefeningen, bondgenoten, ga zo maar door. Het zal er allemaal moeten zijn om ervoor te zorgen dat we onze vrijheden kunnen behouden.

De oorlog in Oekraïne heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat oorlog niet weg is uit Europa. Oekraïners strijden hard om hun nog niet zo lang geleden verworven vrijheden te verdedigen. Materieel gesteund door het Westen weten zij redelijk stand te houden tegen de Russische agressor. Althans op het moment dat ik dit schrijf. Waarschijnlijk ziet de wereld er daar over drie weken echt anders uit dan nu, zeker omdat de dictator Poetin een overwinning nodig heeft om te overleven en op 9 mei te kunnen viëren tijdens het Russische equivalent van onze Bevrijdingsdag.

In dit *Marineblad* vindt u veel artikelen die op bovenstaande betrekking hebben. Te beginnen met een artikel over de bevrijding van Den Briel, dit jaar 450 jaar geleden. De Oekraïense president Zelenski verwees ernaar in zijn toespraak voor de Tweede Kamer. Het was het begin van het einde van de Spaanse onderdrukking en een eerste stap naar onze vrijheid. Daarnaast een artikel over nieuwe NAVO-plannen ter verdediging van het grondgebied. Een deel van deze plannen -en van de oude- is geactiveerd naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. In dit artikel staat ook de rol van STRIKFORNATO als mogelijke *maritime battle staff* voor bijvoorbeeld het aansturen van amfibische operaties centraal. In een bondgenootschap als de NAVO zullen dergelijke operaties altijd *joint* en *combined* zijn. Een voorbeeld van een dergelijke geslaagde operatie is beschreven in het artikel over de Britse invasie van Madagaskar in 1942. In het artikel over de oorlog op zee in het Oekraïens-Russische conflict leest u o.m. wat voor rol een amfibische operatie in het conflict kan spelen en wat de rol van *command* en *control* (C2) op zee is. Met het verloren gaan van de *Moskva* is de mogelijkheid van een Russische amfibische operatie kleiner geworden. Niet alleen vanwege de verminderde C2-mogelijkheden, maar ook vanwege de dreiging die uitgaat van de Oekraïense *Neptune* raketten, waarmee de *Moskva* waarschijnlijk tot zinken is gebracht. Ook over die dreiging vindt u een artikel in deze editie van *Marineblad*. Een dreiging waar ook wij als Nederlandse marine mee om moeten kunnen gaan. En dat vergt weer investeringen in mensen, middelen, opleidingen, trainingen, oefeningen, bondgenoten en ga zo maar door. En dan zijn we weer terug bij het begin. De broodnodige investeringen die we moeten doen om ervoor te zorgen dat we onze verworvenheden kunnen verdedigen. Opdat de mensen die we op 4 mei herdenken niet voor niets het hoogste offer hebben gebracht. Opdat we nog vaak op 5 mei onze vrijheid kunnen viëren. Het is nodig, het is het waard.

De KVMO maakt deel uit van de



@Voorzitter_KVMO